



### **TER HERINNERING**

Soms leek de school wel waar hij woonde: Erik was daar, 's morgens vroeg al, 's middags laat nog. Een echte docent, een ware caretaker; het laatste meer voor de leerlingen, dan voor zichzelf. In zijn mars had hij zowel optel- als aftreksommen, kwadraten zowel als wortels, en een doos met mandarijnen en jonagolds voor huiswerkklassers, want dat hoorde ook bij de extra aandacht. Een eigen wijze van zich door het schoolse leven bewegen, oprechte belangstelling, gewaardeerd. De levensweg werd hem echter moeizaam en zwaar, bochtig en steil, te duister, geen rust. Op ónze levensweg gaan we de herinnering aan hem in als aan een bijzondere man.

Dag Erik, dáár waar de zon schijnt in onze gedachten.

**ERIK OLTMANS**

1971-2017

10 jaar lang onze leraar wiskunde